

Kamp 2 & 3 juni '07 Bij de "REBELS" te Kalken.

Woensdag 16u, na een slopende dag van materialen en attributen samen pakken en op de remorque laden konden we eindelijk aanzetten richting Kalken.

De gemeente Kalken in Oost-Vlaanderen waar voor de éérste maal het kamp van de Old-time vereniging de "REBELS" doorgaat ligt op ± 20 km van onze thuis basis. Een halfuurtje later zijn we dan ook ter plaatse.

Niet tegenstaande het kamp pas op zaterdag officieel van start gaat, was het toch mogelijk eerder de tenten op te zetten, ja dit al vanaf dinsdag 29 mei.

Door de uitstekende accommodaties, stromend water, sanitaire voorziening en de dichte nabijheid van de Rebels kantine met een natje & droogje, hadden we dan ook besloten om enkele dagen vroeger ons "Field Hospital" op te zetten.

Bij onze aankomst bleken we zeker onze eerste niet meer te zijn, enkele old-timers hadden reeds hun materiaal opgezet of waren volop bezig met deze activiteit.

Na het uitgebreid begroeten van de aanwezigen en het kiezen van een geschikte plaats op het immense groot terrein, kon de opbouw van het Field Hospital met bijhorende woontent aanvangen.

Daar het onze eerste keer was dit jaar dat we met het F.H. buiten kwamen verliep de aanvang tot opzetten wat stroef, maar al vlug hadden we toch de materialen bijeen en kwamen de handelingen terug. Zo konden we op ons eigen tempo het F.H. zien verreizen.

De opstelling van tent en luifels werd na intens beraad uitgevoerd en bleek een goede keuze te zijn.

Na onze vorige opstellingen: tent in het verlengde van het F.H., tent haaks op het F.H. en nu tent evenwijdig naast het F.H., blijkt deze opstelling veruit de beste, zeker vatbaar voor herhaling.

Binnen het totale kamp welke uit ruim 30 tenten en 2 prachtige chuckwagons bestond, maakte het 37th Texas Cavalry Regiment zeker het grootste deel uit met de Sanitaire Commission, de gevechtseenheid en natuurlijk ons Field Hospital.

Binnen het kamp kon men zeker spreken van een grote diversiteit, zo waren er Indianen, Trappers, Cowboy's, Oldtimers, kolonisten en de Militairen. Dit maakte het geheel tot een bonte mengeling van Living-History deelnemers en Reenactors van verschillende pluimage.



Daar de Old-timers binnen de Rebels reeds meerdere kampen van bevriende verenigingen hadden aangedaan, kon men dan ook rekenen op het bezoek van verschillende Reenactors van andere provincies, ja zelfs van Nederland.

Na het officieel openen van het kamp en het nemen van de groepsfoto keerde de tijd terug naar de periode van de 19^{de} eeuw binnen Amerika.